

‘Dient elkaar met blijdschap’

Deze maand, november 2013, vindt de aftrap plaats van het fonds: ‘Dient elkaar met blijdschap’. Dit fonds stelt zich ten doel projecten financieel mogelijk te maken en te ondersteunen die het samenwerken en samenleven van moslims en christenen in Gouda stimuleren. Aan de ‘aftrap’ zal via een persbericht, een website en andere berichtgeving bekendheid worden gegeven. Ook een bericht in ons kerkblad maakt onderdeel uit van het draaiboek. Mede om die reden sprak de redactie met één van de kwartiermakers, nl. met Chris Reitsma.

Het verhaal achter dit fonds is sterk verbonden met Jaap Schouten. Heel wat mensen in onze kerkgemeenschap en in Gouda, herinneren zich deze sympathieke en vriendelijke man nog wel; hij was een actief kerklid in de Westerkerk. In de vroege ochtend van 4 november 2007 overleed hij plotseling. Zijn nalatenschap leidde onder andere tot het oprichten van het hierboven genoemde fonds. Het beheer van het geld en de beoordeling van de aanvragen is in handen van een fondscommissie, bestaande uit Esther Heijstek, Fred van Ipenburg, Pieter Poortstra, Chris Reitsma en Naima Zefzafi.

De naam

Hoe zijn jullie zo aan de naam gekomen?

Chris: ‘Boven de eettafel, in het huis van Jaap Schouten, aan de Van Beverninghlaan, hing een bordje met de bijbeltekst “Dient den Heere met blijdschap” en het ‘met blijdschap dienen’ kenschetst Jaap goed. En niet dat hij zo vroom was, sterker nog, hij bestempelde zichzelf wel eens als ‘randkerkelijk’. Het ging hem vooral om de sociale component van de kerk, de kerk in de samenleving om ons heen, en welke opdracht we daarbinnen te vervullen hebben. En daar ligt voor ieder van ons een opdracht vond hij. In het verlengde van de aangegeven tekst is het aan ons om elkaar dus te dienen in blijdschap, ongeacht geloof en achtergrond.’

Samen leven

Waarom nu juist een fonds met dit doel?

Chris: ‘Jaap was iemand die midden in de samenleving stond. Iemand met oog voor zijn medemens en de sociaal maatschappelijke kanten van het kerk zijn. Net zoals ‘Samen op Weg’ niet meer dan logisch voor hem was, was ook het investeren in een goede verbinding met de moslimgemeenschap in Gouda een vanzelfsprekendheid. Sterker nog, juist als kerk moet je hierin het voortouw nemen. En dan vanuit het perspectief van samen leven met respect voor ieders achtergrond. Het doel van het fonds is vanuit deze houding voortgekomen. Direct daaraan verbonden is het ‘doen’. Ontmoeting en samen optrekken zorgt ervoor dat je elkaar leert kennen en dat is de basis voor een blijvende verbinding tussen mensen’.

Mogelijke aanvragen

‘Hebben jullie een beeld van de activiteiten waaraan we moeten denken?’

Chris: ‘Nee, niet speciaal. Dat wil zeggen, ik zou wel voorbeelden kunnen noemen, maar ik doe dat bewust niet. We willen de aanvragen niet op voorhand beperken. Je weet tenslotte nooit wat er voor verrassends op je pad komt.’ Op de website www.dientelkaarmetblijdschap.nl zijn de doelstellingen en de richtlijnen helder uiteengezet en uiteraard is er een fondsreglement. Verder zal de commissie jaarlijks online rapporteren over de gefinancierde projecten.

Aan de slag

De fondscommissie ziet het helemaal zitten om op deze manier aan de visie van Jaap Schouten handen en voeten te geven. Of, om het met de woorden van Chris Reitsma te formuleren: ‘We zijn er klaar voor en hopen op mooie projecten die mensen dichterbij elkaar brengen. Omzien naar elkaar, over religieuze grenzen heen, daar gaat het om’.



Dirk Dijkstra

Wie meer over het fonds wil weten of projectideeën heeft, kan nu terecht op de website

www.dientelkaarmetblijdschap.nl

*De fondscommissie, die de aanvragen zal beoordelen:
v.l.n.r. Fred van Ipenburg,
Naima Zefzafi, Esther Heijstek,
Pieter Poortstra en Chris Reitsma*